

VIBIA PERPETUA: HELDIN IN GELOOF (2/2)

© SCENARIO: RAYMOND R. HAUSOUL | TEKENING: MICHAËL VERPEUT | INKLEURING: VEERLE BIESBROUCK



DAT MENSEN TOCH NOG IN DIE ONZIN BLIJVEN GELOVEN.

JA, BELACHELIJK.



KOM MAAR MEE!



MA, MAXIM EN MIJN KLEINE JULIAN!

PERPETUA, JE KRIJGT EEN ANDERE CEL.



DE DIAKENEN TERTIUS EN POMPONIUS HADDEN DE SOLDATEN BETAALD OM PERPETUA EEN BETERE CEL TE GEVEN.

HOUD MOED! MOCHT IK ER NIET MEER ZIJN DAN VERTROUW IK DEZE KLEINE AAN JULLIE CHRISTENEN TOE.



JE MAG DE BABY TOT DE DAG VAN DE TERECHTSTELLING BIJ JE HOUDEN.



ENIGE TIJD LATER...

PERPETUA! KEER OM! #@\$# OFFER AAN DE KEIZER! @X\$+#Q!

IK KAN NIET. WAT ER OOK GEBEURT, HET ZAL LITEINDELIJK GODS KEUZE ZIJN



7 MAART 203 WAS DE TERECHTSTELLING. DE 14DE VERJAARDAG VAN KEIZERSZOOON GETA.

HET LIJKT ALSOF WE NAAR DE HEMEL WORDEN GELEID.



TREK DE KLEREN VAN PRIESTERES CERES AAN!

NEE! WE ZIJN HIER OMDAT WE ONZE VRIJ WIL NIET WILLEN OPGEVEN. DAAR HEBBEN WE ONS LEVEN VOOR OVER.



LAAT HET GEVECHT TEGEN DE DUIVEL BEGINNEN.

DE MARTELAREN WERDEN IN HET AMFITHEATER VOOR DE WILDE STIEREN GEGOOD EN DOOR BEESTEN ZO TOEGETAKELD DAT ZE AAN DE VERWONDINGEN OVERLEDEN. WIE LITEINDELIJK NOG LEEFDE KREEG EEN DOLKSTEK IN DE HALS.



EINDE